

ותן חלקינו בתורתך פרשת שלח לך תש"פ

מאת כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א



להצטרפות לרשימת תפוצה הוסיפו את המס' 02-6520002 לאנשי הקשר ושלחו 1.



www.rachlin.org.il

א. לכל דבר צריך עזרה משמים! יהושע בן נון ניצל מחטא המרגלים כי משה רבינו בירך אותו והוסיף את האות י' לשמו. כלב בן יפונה ניצל כי הלך להשתטח על קברי האבות! כך עלינו לפעול כאשר חשים שאנו חלשים או עומדים בניסיון קשה ומפחדים ליפול! לבקש עזרה משמים!

ב. הזוהר הקדוש אומר שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ ישראל ולכבוש אותה מפני שחששו למעמדם! בחו"ל הם היו נשיאים – אך בארץ ישראל היו עתידים להחליף אותם בנשיאים חדשים! ולכן חטאו והחטיאו בהוצאת דיבת הארץ, כמה נורא!

ומכאן אנו למדים כמה צריך אדם להיות נקי בשיקוליו בענייני הפרט ובענייני הכלל! לבדוק את עצמו שוב ושוב האם הוא ממליץ לזולתו המלצות שנובעות מאינטרס אישי? האם הוא "נגוע בדבר"?

תחשבו על זה: בכל תחומי החיים – בעסקים, בבריאות ובכל עניין. כי מי שממליץ המלצות לזולתו מתוך אינטרס אישי עלול להיכשל ב"חטא המרגלים".

ג. אמרו חכמים: לא היה צריך לשלוח מרגלים כלל – אלא לסמוך על השם ית' ובהשגחתו: עמוד הענן היה כבר מראה לעם ישראל כיצד לכבוש את הארץ!

ד. קשה לעבור מהנהגה "מעל לטבע" להנהגה בטבע! וגם להיפך: לעבור מהנהגה בטבע, להנהגה מעל הטבע! שזה מה שצפוי לנו בגאולה השלימה!

ה. העונש של הכחדת דור המדבר הוא עונש קשה מאוד, אך כל מה שהקב"ה עושה – עושה לטובה! מכאן אנו יכולים להבין כמה היה חמור המצב אם דור המדבר אחרי חטא המרגלים היה נדרש להיכנס לארץ ישראל, ככה בלתי מתוקן ובלתי מתאים, מה אז היה קורה בארץ ישראל!?

ו. כמה מסוכנת לעיתים ההשפעה החברתית שמונעת מהפרט שיקול דעת מוסרי עצמאי! שהרי גם יהושע בן נון וגם כלב בן יפונה פחדו מהמרגלים עוד בטרם שיצאו לשליחות ואילו העזרה משמים היו בסכנה נוראה: או ח"ו להיפגע ע"י המרגלים, או להיסחף אחר חטאם!

ז. התהליך של שליחת המרגלים הוא תהליך של "בירור רוחני" בין מי שרוצה את האמת למי שנדבק בשקר! לפעמים בירור רוחני הוא קשה, חד ובעל השלכות מסתעפות מאוד, כאלו יש בכל יום ובכל רגע!

ח. כפי שאדם מתייחס לעצמו – כך מתייחסים אליו. לכן על האדם לדעת את מקומו ואת מיקומו! שלא יתקיים בו: "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם"!

ט. כאשר המרגלים הוציאו את דיבת הארץ מה האלטרנטיבה שחשבו להציע לעם ישראל! להישאר במדבר לעולמים! לחזור לעבודת מצרים! חז"ל אמרו שהם לא רק מאסו בארץ ישראל אלא הם מאסו ר"ל בשם ית'! והם ידעו שהם יוצאים כנגד השם ית' והבטחתו שארץ ישראל היא ארץ תמדה, ארץ זבת חלב ודבש! אז אם הם מואסים בהבטחתו ית' איך הם חשבו להמשיך להיות נשיאים במדבר! ואיך ישרדו במדבר בלי ניסי השם ית'?

אלא מכאן אנו למדים: אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות! והוא אשם כי נתן לרוח שטות להיכנס! והם חטאו והחטיאו ולכן "אין מספיקים בידם לעשות תשובה" ועבירה גוררת עבירה! ולכן נגזר עליהם משמים למות במדבר ושיקום דור חדש שילך אחרי השם ית' באש ובמים!

י. ולסיום נציין כמה ממעלותיה של ארץ ישראל – ארץ זבת חלב ודבש:

א. אין תורה כתורת ארץ ישראל.

ב. ארץ ישראל מונהגת ע"י עולם היצירה, חו"ל מונהג ע"י עולם העשייה.

ג. בחו"ל ניזונים דרך השר הממונה על אותה אומה, ולהבדיל בארץ ישראל ניזונים רק מיזו של הקב"ה.

ד. מי שזכה להיקבר בארץ ישראל קם לתחיה לפני מתי חו"ל ולא צריך לעבור גלגול מחילות.

ה. ארץ ישראל עיני השם בה מרשית השנה ועד אחרית שנה, היא מרכז העולם וירושלים עיר הקודש מקום השראת השכינה.

שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל!